



SHOPPINGROUTE

# Haarlemmerstraat en -dijk AMSTERDAM

Nauwelijks ketens, des te meer enthousiaste zelfstandigen. Met een aanbod dat strekt van brocante tot kookboek en van antiek sanitair tot mode vormen de Amsterdamse Haarlemmerstraat en -dijk samen een van de leukste winkelroutes van Nederland.

PRODUCTIE Hugo Kusters ☞ FOTOGRAFIE Brenda van Leeuwen ☞ TEKST Erik Paul Jager ☞ ILLUSTRATIE Olaf Hajek



**EN FAMILLE** Jong en oud vergaapt zich aan de winkels en het kleurrijke publiek.



**GRACHTEN** Kan het sfeervoller? Shoppen tussen de mooie Prinsen- en Brouwersgracht,



**DENIM** De beste jeansmerken zijn hier te vinden, en andere toplabels in vrijetijdskleding.

**Café-restaurant**

**1 Stout**

Het is er altijd aangenaam druk, daar op de hoek van de Haarlemmerstraat en de Herenmarkt. En terecht, want het is goed toeven bij Stout. U kunt de hele dag terecht in deze lichte zaak, voor zowel ontbijt, koffie, lunch en diner als een borrel. Bij het doorbreken van de eerste voorjaarsachtige zonnestralen wordt het terras hier onmiddellijk in gebruik genomen. De perfecte plek om met een goede cappuccino te genieten van het kleurrijke Amsterdamse publiek dat hier voor uw ogen passeert.

Haarlemmerstraat 73, [www.restaurantstout.nl](http://www.restaurantstout.nl)



1



2

**Kookwinkel**

**2 Deksel**

Van trends houden ze niet bij Deksel: iets is goed of niet goed. De producten die hier worden verkocht, voldoen aan de eerste kwalificatie. Dat kan ook niet anders, gezien de merken in het assortiment: Le Creuset, Demeyere, Rösle en Mauviel. Een heerlijke snuffelzaak met mooie keukenklassiekers, waaronder prachtige roodkoperen pannen. Bijzonder detail: de eigenaars drijven iets verderop op nummer 108 ook een restaurant: Deksel Lekkere Dingen.

Haarlemmerdijk 129, [www.deksels-amsterdam.nl](http://www.deksels-amsterdam.nl)

**Traiteur**

**3 Mondo Mediterraneo Uptown**

Sinds 2003 leiden ze Mondo Mediterraneo in de Czaar Peterstraat: Giancarlo Acciavatti en Gemma Mirabilio, afkomstig uit de Italiaanse Abruzzes. De winkel in de oostelijke binnenstad was zo succesvol dat er een tweede zaak bij moest komen. En wel in de Amsterdamse culistraat bij uitstek: de Haarlemmerstraat. In deze vestiging van Mondo Mediterraneo, een die de toevoeging 'Uptown' meekreeg, vinden we een fantastisch aanbod van gerechten uit de geboortestreek van de eigenaars. Om ter plekke van te genieten, maar ook om mee te nemen. Of te laten cateren natuurlijk.

Haarlemmerstraat 68, [www.mondomediterraneo.com](http://www.mondomediterraneo.com)

Het West-Indisch Huis is tegenwoordig een trouwlocatie



3



**Haarlemmerstraat & Haarlemmerdijk**

Ze liggen in elkaars verlengde, maar hebben wel degelijk twee verschillende namen: de Haarlemmerstraat (tussen het Singel en de Korte Prinsengracht, dus in het chique deel van de grachten-gordel) en de Haarlemmerdijk (tussen Prinsengracht en Singelgracht, in de van oorsprong volkse Jordaan). Na het Haarlemmerplein gaat de weg door als Haarlemmerweg, verder westwaarts richting Haarlem. Zowel de straat als de dijk dateert uit de zeventiende eeuw en is altijd een florerende plek geweest voor een zeer diverse middenstand, getuige ook dit voormalige kantoor van de West-Indische Compagnie. Trams rijden er niet tussen het Centraal Station en dit westelijke deel van de binnenstad. In 2012 werd de combinatie Haarlemmerstraat & Haarlemmerdijk uitgeroepen tot leukste winkelstraat van Nederland.

**Interieur****4 Het Grote Avontuur**

Al sinds de jaren negentig aanwezig in deze lange Amsterdamse winkelstraat is Het Grote Avontuur. Aanvankelijk zat het in een klein pandje op de Haarlemmerdijk, sinds 2003 in een ruimere zaak in de Haarlemmerstraat. Het is de betere curiosawinkel: eigenaar Anna Massee biedt een steeds wisselend aanbod van vintage meubels, prenten en kaarten, veelal afkomstig uit België en Frankrijk. Let vooral ook op de smaakvolle stillevenen in de zaak, om te beginnen met die in de etalage. *Haarlemmerstraat 25, [www.betgroteavontuur.nl](http://www.betgroteavontuur.nl)*

**Lijstenmaker****5 Jollijst**

Een lijstenmaker midden in een winkelstraat, dat zie je niet vaak meer. Maar het past bij de diversiteit die de Haarlemmerstraat en -dijk bieden. Jollijst levert al sinds 1972 lijsten op maat, van superstrak tot bont gedecoreerd, van spierwit tot diepzwart en in hout, stoer metaal of elegant verguld. Niet alleen aan particulieren overigens, ook internationale musea weten de weg naar de Haarlemmerstraat te vinden. *Haarlemmerstraat 113, [www.jollijst.nl](http://www.jollijst.nl)*

**Mode****6 Tenue de Nîmes**

Nog één keer dan: de term 'denim' is een samentrekking van het Franse 'de Nîmes', dat 'afkomstig uit Nîmes' betekent. In die Zuid-Franse stad ligt de oorsprong van de stof denim, die de wereld sinds de negentiende eeuw vanuit Amerika veroverde. Bij Tenue de Nîmes in Amsterdam kunt u terecht voor de beste jeansmerken die er sindsdien bestaan: Levi's, Momotaro, Naked & Famous. Smaakvolle vrijetijdskleding verkrijgbaar in een al even smaakvol interieur. U vindt hier trouwens niet uitsluitend denim: ook topmerken als Acne, APC en Woolrich hangen hier aan knaapjes. *Haarlemmerstraat 94, [www.tenuedenimes.com](http://www.tenuedenimes.com)*

Smaakvolle stillevenen zijn het handelsmerk van deze interieurwinkel



**Koffie en thee**  
**7 't Zonnetje**

Een must, zeiden collega-winkeliers in de straat over dit adres, en dat blijkt te kloppen. 't Zonnetje is een eeuwenoude winkel, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de Gouden Eeuw: 1642. Toen werden hier, onder de naam Brumsen, emmers met water en kolen verkocht. In 1858 kwamen koffie, thee en kruiden in het assortiment, en die maken daarvan nog altijd het hoofdbestanddeel uit. In 1964 werd de zaak overgenomen door Wim Lassing, die de naam veranderde in 't Zonnetje, vanwege "het supermooie vergulde uithangteken aan de gevel". Hollands erfgoed in winkelvorm. Haarlemmerdijk 45, [www.koffiethleenkruiden.nl](http://www.koffiethleenkruiden.nl)



**Antiek sanitair**  
**8 Affaire d'Eau**

Een antiekzaak, maar dan niet met meubels maar met sanitair, dat is Affaire d'Eau. Al sinds 1992 speurt eigenares Alice Ernest het hele continent af naar antieke baden, wastafels, kranen en accessoires als spiegels en planchetten. Naast oude originelen verkoopt zij mooie replica's. Dit is hét adres voor wie een passende badkamer wil inrichten in zijn of haar negentiende-eeuwse stadsvilla. Haarlemmerdijk 148-150, [www.affairedeau.com](http://www.affairedeau.com)

**Lifestyle**  
**9 Sukha**

'Plezier in het leven' betekent de naam in het Sanskriet. En dat joie de vivre straalt ook af op het interieur van Sukha: een frisse basis met daarin smaakvolle meubels, decoratie, kleding en boeken in overwegend naturelle tinten. Sukha is een aangenaam hedendaagse miniwarenhuis, verantwoord bovendien: eigenares Irene Mertens koopt alleen daar in waar zij voor honderd procent verzekerd is van de juiste arbeidsvoorwaarden en materialen. Dat waarborgt levensplezier voor alle betrokkenen. Haarlemmerstraat 110, [www.sukha-amsterdam.nl](http://www.sukha-amsterdam.nl)

In de gouden eeuw werden hier nog emmers met kolen en water verkocht



Fijne handen, Noeste handen  
Vaste handen, klamme handen  
Ze voelen allemaal fantastisch aan  
wat h... ze ingeeft  
Sukha :





10

**Culinair**

**10 De Kookboekhandel**

Jonah Freud is een bekende naam in de culiwereld. Ze schrijft al jaren over eten in diverse tijdschriften en publiceerde een aantal kookboeken. Ook heeft ze al tientallen jaren een kookboekenwinkel, die aan het begin van de 21ste eeuw verhuisde naar de Haarlemmerdijk, de meest culinaire straat van de hoofdstad. Haar assortiment is afkomstig van over de hele wereld en biedt zelfs de meest verwende kookboekverzamelaar een mer à boire aan onontdekte pareltjes.

Haarlemmerdijk 133, [www.kookboekhandel.com](http://www.kookboekhandel.com)

**Restaurant**

**11 Lof**

Van buiten verraadt vrijwel niets dat het hier niet om een woonhuis gaat: aan weerszijden van de blauwe deur staan sanseveria's in de vensterbanken. Een uithangbord ontbreekt. Toch is dit wel degelijk een restaurant. Zelfs een van de beste van de buurt: na een dag shoppen in de Haarlemmerstraat is Lof een absolute aanrader. Al achttien jaar een succes, reserveren aanbevolen.

Haarlemmerstraat 62, [www.lofrestaurant.nl](http://www.lofrestaurant.nl)

**Werkkleding**

**12 De Mof**

Al meer dan een eeuw is dit hét adres voor Amsterdammers die werkkleding nodig hebben: De Mof. In 2011 ontving de 129 jaar oude zaak zelfs het predicaat Hofleverancier uit handen van burgemeester Eberhard van der Laan. Naast de overalls, stofjassen en koksbuizen kunt u hier ook terecht voor casual labels als het Franse Saint James met zijn stoere Bretonse truien en jassen voor zowel dames als heren.

Haarlemmerstraat 109, [www.demofkleding.nl](http://www.demofkleding.nl)

**Tafelzilver**

**13 Vivian Hann**

Orrefors, Dibbern, Stelton, Georg Jensen. De mooiste merken voor de aankleding van uw tafel vindt u bij Vivian Hann. Hoewel het hier niet om de merken draait, maar om de vormgeving, verzekert de eigenaar ons. "En om de kwaliteit, het ontwerp en de functie." Bestek speelt in deze winkel een hoofdrol, maar voor subtiele vazen, elegante schalen en andere mooie woonaccessoires bent u hier eveneens aan het juiste adres.

Haarlemmerdijk 102, [www.vivianhann.com](http://www.vivianhann.com)



11



12



13

**Interieurdecoratie**

**14 De Verfpoot**

Een compleet decoratie- en bouwmaterialenimperium heeft Evert Bruijnesteijn aan de Haarlemmerstraat en -dijk opgebouwd. In de Haarlemmerstraat 82 worden lampen en elektra verkocht, op nummer 84 hout en plaatmateriaal en op 86 ijzerwaren, verf en sanitair. En dan is er ook nog de zaak op de Haarlemmerdijk 48. Daar zit De Verfpoot – de meest verfijnde van de vier vestigingen – met verf, vloeren en behang. Het assortiment omvat onder meer de collectie van Eijffinger.

Haarlemmerdijk 48, [www.bruijnesteijn.nl](http://www.bruijnesteijn.nl)



14



15

**Olie en azijn**

**15 Meeuwig & Zn.**

De zaak van Manfred Meeuwig – al sinds 1985 in de hoofdstad – is een begrip onder culi's en topkoks. Hier koopt u de beste olijfolie, de lekkerste mosterd en de mooiste azijnen. En dat is nog niet alles: ook de visconserven van Ortiz, de tomaten van San Marzano en de mayonaise van Amora – voor gourmets onontbeerlijke producten – zijn verkrijgbaar in dit culinaire lustoord. De heerlijke geuren die Meeuwig & Zn. in de directe omgeving verspreidt, leiden u er bijna als vanzelf naar binnen.

Haarlemmerstraat 70 (020) 626 52 86, [www.meeuwig.nl](http://www.meeuwig.nl)

**Bloemen en planten**

**16 Fleurmonde**

Een groen paradijsje op de Haarlemmerdijk, dat is Fleurmonde. Deze zaak heeft de mooiste seizoensbloemen uit de wijde omtrek. Daarnaast zijn er kamerplanten en prachtige vazen en schalen die de kooplust sterk opwekken. Van twee winkels is één grote ruimte gemaakt, met achter in de zaak een bijna wintertuinachtige sfeer door het enorme dakvenster. De lichtval is prachtig en doet de flora extra goed uitkomen.

Haarlemmerdijk 49, [www.fleurmonde.com](http://www.fleurmonde.com)

De seizoensbloemen in deze 'wintertuin' zijn de mooiste uit de wijde omtrek



16



16